

יהודה בלו הוא אחד הבלוגרים המסקרנים ברשת הישראלית. הוא פרסם מאות מאמרים בנושאים שונים, הפריך את כתבת הפטריות של "כלכליסט" ולאחרונה אף חשף פרטים חדשים בפרשת האסיר איקס והתקיפה המסתורית בסוריה - הספק בהחלט מרשים עבור אדם שלא באמת קיים // ארי פינט

זהותו האמיתית של "יהודה בלו" היא אחד הסודות השמורים ביותר בבלוגוספירה הישראלית. אף על פי שבבלוג שלו יש כמה תמונות ישנות שלו כביכול, כולם מסכימים כי מדובר למעשה ברוח

רפאים. מבדיקה מהירה בדפי זהב עולה כי היהודה בלו היחיד בארץ הוא מדריך ילדים שגר בחולון, ובשיחת טלפון שערכתי עימו השבוע הוא הבהיר לי שאין לו מושג מי זה

בן הטבע או מהי התיבה הלבנה. האמת היא שלא היה בשיחה זו כל צורך, שכן רבות כבר נכתב על זהותו הבדויה של בלו ברחבי האינטרנט. לפני כשנה פרסם הבלוגר אורי רדלר פוסט אורח ב"וולווט אנדרגראונד"

שכותרתו "למה מסתתר יהודה בלו?", אך מלבד כל מיני ניתוחים פסיכולוגיים, הוא לא הצליח להגיע לתוצאות קונקרטיות. בעבר כתב בלו מאמרים ל-y.net, אולם גם שם לא זכו לפגוש אותו פנים אל פנים. אביטל להב, לשעבר עורך ynet מדע, אישר שהוא נהג לפרסם תכנים מהבלוג של בלו אך הוסיף שהם מעולם לא נפגשו או שוחחו בטלפון ושבלו לא ביקש תשלום על כתבותיו. אחת הספקולציות הרצות ברשת גורסת ש"יהודה בלו" הוא בכלל קבוצה של כותבים ולא איש אחד.

בלו עצמו אינו מכחיש את העובדה שזה אינו שמו האמיתי. בהתכתבות מיילים שערכנו השבוע (לאחר שסירב למפגש או לשיחה טלפונית) הוא כתב לי: "אני מכבד פעילות אנונימית ברשת. ישנם בלוגרים



בסוף יתברר שזה נמרוד קמר

שהמוסד ידע על כך, שזיגיר בא במגע עם סוכן זר, שבניגוד למה שנטען הוא נעצר ב-10 במרץ 2010, שהוא היה נסער מאוד בשבוע האחרון לחייו ודרש לבטל את איסור הפרסום, שהחלון המסורג שממנו תלה את עצמו היה מצולם באופן רצוף מן החצר הצמודה ושללאחר מותו חיפש השב"כ מכתב התאבדות מוצנע בתא שלו. מלבד הטענות האלה, בלו פרסם גם פרטים אישיים רבים הנוגעים לבני משפחתו של זיגיר, כולל תמונות מטושטשות וטלפונים. תחקיר נוסף שפרסם החודש בלו והכה גלים ברשת נוגע לתקיפה בסוריה בסוף ינואר. בתחקיר טען בלו כי יש בידי הווכחות לכך שיעד ההפצצה בסוריה לא היה שירת הברחה של מערכות טילים נגד מטוסים כפי שנטען בכלי התקשורת.

ניסה להפריך את הטענות המרכזיות בכתבת הפטריות של אורן הוברמן שפורסמה ב"כלכליסט". אולם למרות היותו פעיל כבר שנים, רק בשבועות האחרונים הפך בלו לבלוגר דומיננטי שאפילו כלי תקשורת מרכזיים משתמשים

בלו פרסם פרטים אישיים רבים הנוגעים למשפחתו של האסיר איקס

בפרסומו לצורכיהם. הסיבה היא אסופת הפוסטים המרשימה שלו בעניינו של בן זיגיר, הלוא הוא האסיר איקס. בין היתר היה בלו הראשון שחשף שזיגיר עלה לארץ ב-1996, שהוא שהה תקופה מסוימת במילאנו, שהמודיעין האוסטרלי ריגל אחר הפעילות החשאית של ישראל במילאנו בלי

השם יהודה בלו אולי לא אומר לכם הרבה, אבל בבלוגוספירה המקומית מדובר באחת הדמויות האניגמטיות והמרתקות ביותר שבנמצא. מאז 2005 הוא כותב את הבלוג שלו "רשומות מן התיבה הלבנה", בכתובת benhateva.wordpress.com. בן הטבע הוא גם השם שבו השתמש ב-2003, כשנרשם למערכת של ויקיפדיה בעברית והיה לאחד העורכים הראשונים שתרמו ערכים למיזם. בבלוג שלו הוא מציג את עצמו כ"חוקר טבע מלידה, חובב ספרות עתיקה ואספן של ידיעות היסטוריות", ואכן, מדובר באחד הבלוגים הכי אקלקטיים ופוריים בישראל, כזה שמשתרע על מגוון רחב של תחומים. לפני כשנה החל הבלוג לתפוס תאוצה כשבלו פרסם פוסט שזכה לעשרות אלפי צפיות, ובו

חג אביב! שמח!
ויצמן 14 ת"א

AND THE CITY



...sparks!

מים מינרליים טבעיים בגיזוז עדין

שמעדיפים להסתיר את זהותם מסיבות מגוונות, ולפעמים זוהי קבוצה שפועלת תחת שם עט יחיד. ראה למשל את ניקולא בורבאקי (שם עט של קבוצת מתמטיקאים צרפתים שפרסמו נחשפה החל מ־1935, ושזהותם נחשפה רק בסוף המאה שעברה - א"פ). "בכלליות אני מסוגל לפרסם בבלוג שלי מדי יום ביומו גם את כל פרטיך האישיים, תמונות מבזות שאצלם בעצמי, מה עשית בשבוע האחרון ומה חושבים עליך אנשים אחרים", מסביר בלו את השיקול שעומד מאחורי החלטתו לחשוף את הפרטיים האישיים של משפחת זיגייר. "מדוע אינני נוהג כך? לדעתי פרשת האסיר איקס חשובה יותר מפרטיות המשפחה בהשוואה לשמירת ערכי הדמוקרטיה בישראל. אני מקפיד לשמור על פרטיות הזולת כל עוד היא אינה מתנגשת בערכים אחרים. זו הסיבה שאינני מפרסם עליך, למשל, מאומה בבלוג שלי."

אבל איך אתה מגיע לפרטים האלו, מה המקורות שלך?
"מקורותיי בפרשת האסיר איקס היו רשת האינטרנט, המעגל המשפחתי באוסטרליה, חוג החברים של המשפחה בקהילה היהודית במלבורן, מקורבים לבית חב"ד במלבורן, מכרים של המנוח בישראל ועיתונאית שווייצרית יפהפייה שעימה נפגשתי כמה פעמים."

אז מיהו, אם כך, יהודה בלו? הוא עצמו סירב לענות לכל שאלה הנוגעת לחייו האישיים, אולם חשבון הטוויטר ההיפראקטיבי שהוא מתחזק יכול לשפוך קצת אור על התעלומה. מאלפי הציוצים שנכתבו שם ניתן ללמוד בין השאר שהוא נולד ביד אליהו, שהוא שירת במגלן ונשר משם, שלמרות עבודתו כחוקר טבע אין לו תארים אקדמיים, שהוא נוהג לשחק טניס, שהוא לא שותה ולא מעשן ושהוא גר בעבר במצפה רמון. אין לו חשבון פייסבוק והוא מתנגד לרשת הזאת. מדי פעם הוא מזכיר כל מיני שמות לא מזוהים כמו חואן, נעמה, אפי, דלית ולונגהייר, כינוי של בחורה נורבגית בלונדינית וגבוהה שבלו טוען שהיא זוגתו לחיים.

באשר לנטיותיו הפוליטיות, בלו טוען שבמקור הוא איש מפלגת העבודה אבל שבבחירות האחרונות ערק, ניהל את מערך ההסעות והמתנדבים של ציפי לבני ואף נפגש איתה שלוש פעמים. בכיר במטה התנועה ששוחחנו עימו אמר שהמפלגה בכלל לא הפעילה מערך

הסעות וגם לא צי מתנדבים. מי שכן הפעילו מערך מתנדבים למען לבני הם אנשי התנועה הירוקה. רבים מהפעילים בתנועה הירוקה הם אוהבי טבע מושבעים כמו בלו, וסביר להניח שאם בלו אכן היה פעיל בקמפיין של לבני הוא עשה זאת באמצעות הפלטפורמה של התנועה הירוקה. אבל לא, גם שם לא זוכרים מתנדב שענה לפרופיל שמציג בלו בחשבון הטוויטר שלו. ב־7 בפברואר 2010 חרג בלו ממנהגו ופרסם בבלוג שלו פוסט עוכר שלווה על מפגש שלו פנים אל פנים עם המשורר והפובליציסט יצחק לאור. תחת הכותרת "אני חש תיעוב כלפי יצחק לאור", כתב בלו: "פגשתי את יצחק לאור באחד הימים. יש לי נטייה בלתי ברורה להציג עצמי בפני אנשים מנוולים, להראות שאינני חרד מן הרוע שלהם. שאלתי אותו בתמימות אם הוא סבור שאני סוג של קלגס גרמני. הוא לא ידע מה אני רוצה ממנו. מעיניו המפוחדות ניתן היה להבין שהוא אינו רוצה להישאר בנוכחתי, אבל הוא נרתע מלזוז.

עיניי שיתקו את גופו. חזרתיו על שאלתי. מבטו נותר קפוא. לבסוף אמר: 'לא, איני סבור שאתה קלגס מכל סוג שהוא'. לאור גם סבר כי תשובתו תפטור אותו מן העמידה לצדי. 'אתה אינך הולך מכאן עדיין', אמרתי לו. הוא השפיל את



מבטו. חששתי שמה יתעלה מרוב אימה. תיארתי בפניו את סבלותיו של איוואן דניסוביץ'. 'מה אתה רוצה ממני', מירר יצחק לאור. שאלתי אותו אם הוא מעז לחשוב שהוא בקיא ממני בספרות העולם. הוא אמר כי אינו יודע, הסביר שאינו מכירני. 'האם אתה חושב שאני פסיכופט?', חקרתי אותו. בלו ממשיך לתאר את המפגש הדרמטי עם לאור ומסיים כך: "מכיוון שהודית כי לא הטרדתי אותך ואפילו מנעת ממני לזמן שוטרים להגנתך, כל שנותר לך כדי להשתיקני יהא לנהוג כדרכם של אנשים שפלים מן הטיפוס שלך. אני ממליץ לך לאתר כנופיה של עבריינים, לשלם להם שכר הגון ולתבוע מהם לפוצץ לי את הפנים. אבל יהא עליך לזכור דבר יחידי לפני כן: אני לא אתן לך להתאבד כך סתם בתא המעצר, חתיכת שפלי! ואם תחליט להילחם בי, אני לא אתן לך לברוח לעולם! נעים מאוד, קוראים לי יהודה בלו, ואני סוג של איניגו מונטוויה". שמונה ימים לאחר מכן פרסמו חדשות 10 מידע על חשדות להטרדות מיניות שביצע לאור (לאור בתגובה: "לא זכור לי מקרה כזה").



במהלך שנות פעילותו ברשת הישראלית הצליח יהודה בלו לצבור לעצמו לא מעט מתנגדים. הנה כמה מהם

שאלת זהותו של בלו מסקרנת בייחוד לנוכח הריבים הווירטואליים שהוא מנהל באופן תדיר עם בלוגרים ועיתונאים מעל דפי הרשת. רבים מהם מדווחים על אדם שחצן וזחוח שרואה בעצמו סמכות עליינה לכל עניין ודבר, על איומים בתביעות דיבה שקיבלו ממנו כאשר הטילו דופי באמינותו, על שינוי פוסטים בדיעבד ללא ציון העניין בגוף הטקסט, על טוקבקים שהוא נוהג לכאורה לפרסם בשמות ברזיים בעוד הוא עצמו חוסם את האפשרות להשאיר טוקבקים בבלוג שלו, ובאופן כללי על אישיות המתאפיינת בביקורתיות יתר כלפי אחרים אך בהיעדר כמעט מוחלט של ביקורת עצמית. זאת גם הייתה הסיבה שהובילה לכך שהוא הורחק לצמיתות מעריכה בוויקיפדיה העברית. "בשורה התחתונה הוא נחסם ללא הגבלת זמן משום שסגנונו היה בלתי נסבל ואי אפשר היה לנהל איתו אף דיון", אומר תומר אשור מעמותת ויקימדיה. "פעם בכמה זמן הוא היה מופיע, יוצר מהומת אלוהים על משהו שולי וטיפשי, מעצבן את כולם והולך, עד שיום אחד החליטו שלא נותנים לו לחזור יותר". עורך אחר בוויקיפדיה, שהעדיף לא להדהות בשמו, אמר: "בעיני הוא פסיכי, זאת הסיבה שרוב האנשים לא רוצים להסתבך איתו. הוא מערכב אמת ושקר באופן שלא ברור אם הוא מכוון או שהוא נובע מתפיסת מציאות מעוותת. באחד הדיונים שלנו בוויקיפדיה אחד העורכים הגדיר את זה יפה כשהוא אמר שליהודה יש מערכת יחסים מורכבת עם האמת".

בתחקיר שפרסם החודש טען בלו כי יש בידי הוכחות לכך שיעד ההפצצה בסוריה לא היה שיירת הברחה של מערכות טילים נגד מטוסים כפי שנטען בכלי התקשורת. יוסי מלמן, פרשן הביטחון והמודיעין של וואלה ומחבר הספר "מלחמות הצללים: המוסד וקהילת המודיעין", לא מתרגש מהפרסום הזה: "מה

שהוא כתב על סוריה לא נשמע לי מבוסס, ואם הייתה מטרה אחרת, שיגיד מה היא הייתה. היו כל מיני דיווחים שבהפצצה נהרג הנציג הבכיר של איראן בלבנון, אותו גנרל שהיה נציג משמרות המהפכה במדינה. למיטב ידיעתי הוא לא היה המטרה, אבל זה נכון שהוא נהרג במועד אחר, בגבול סוריה-לבנון, ואיראן האשימה באחריות למותו את ישראל. "אני חושב שאם התופעה של יהודה בלו לא הייתה קיימת, מישוהו היה צריך להמציא אותה. מערכת הביטחון הישראלית תמיד נופלת לאותה מלכודת, מתבצרת בתוך עצמה ומנסה למנוע מהציבור מידע חשוב בתואנה של פגיעה אנושה בביטחון הלאומי. הם מסרבים להבין שהטכנולוגיה משתנה ואי אפשר להמשיך ככה, ולכן התופעה הזאת מתבקשת. מהמעט שיצא לי לראות בבלוג שלו על האסיר איקס, אני יכול להגיד לך שהוא ניצל כנראה מיומנויות טכנולוגיות שיש לו וחשף פריטי מידע שהיו אסורים על פי צו איסור פרסום ושחלקם פגעו בפרטיות וצנעת המשפחה. חוץ מזה ראיתי כל מיני דברים אחרים שהוא כתב שם שנראו לי קשקוש מקושקש, ערמה של ספקולציות לא מבוססות. הסטנדרטים שעיתונאים עובדים לפיהם לא תקפים לבלוגרים, וכתוצאה מכך הרבה פעמים הם מפרסמים שמועות כעובדות ומערכבים בין הערכה, פרשנות ומידע. זה קורה מדי פעם גם בעיתונות המיינסטרימית, אבל אצל בלו נדמה לי שזה הפך לעיקר. השערורייה האמיתית היא שעיתונאים התחילו לצטט בלוגים כמקורות אמנים. העיתונות הישראלית נותנת יותר ויותר להריגים כאלה שלא פועלים בעזרת השיטות המקובלות להיכנס למיינסטרים, בלי לבדוק אם המידע שלהם אמין, וזה חמור בעיניי, אבל גם שעון מקולקל מדייק פעמיים ביום".



When love...

הלוי בודה?



האם יש קשר בין יהודה בלו להאקר הישראלי המפורסם הלמו?

חושב שהסכנה שנסקפת לו גדולה מדי, כמו במקרה של זיגור ושל ההפצה בסוריה. ולסיום, וכאן אנחנו גולשים לאזורים שרלוק הולמסיים, השם "יהודה בלו" הוא אנגרמה של "הלוי בודה". מובן שאין די בפרטים אלה כדי להוכיח ללא צל של ספק שאכן מדובר באותו אדם, אך הבלוגר גדי אלכסנדרוביץ' חושב שזה הסבר מתקבל על הדעת: "בזמנו הפרכתי בבלוג שלי כתבה מתמטית של בלו שפורסמה ב-y.net, שהורכבה בעיקר משטויות. בערך באותה תקופה כתבתי ביקורת גם על פוסט מתמטי מהבלוג של הלמו, וכשחושבים על זה, הוא כתוב בסגנון דומה לזה של בלו. לשניהם יש טעויות של אנשים שלא מבינים במתמטיקה אבל מתנהגים כאילו הם כן". הלוי סירב להגיב. בלו מסר: "ביחס לניסיונותיך לייחס לי שמות של אנשים למיניהם, אני מציע שתדר מן העניין. לא השתמשתי בכישורי האקנינג להשגת מידע, פעלתי במסגרת החוק בלבד".



אילוסטרציה: Shutterstock

לא בריא לעיניים . האקר

ההלמו הואשם שפרץ אליה, ובאופן כללי קשה לרמיין איך בלו היה יכול להגיע למידע שהשיג על זיגור ועל ההפצה בסוריה ללא כישורי האקנינג. שנית, משה הלוי נולד ב-1970 בעכו, ובלו כתוב בעמוד המשתמש שלו בוויקיפדיה שהוא נולד באותה השנה. שניהם נוהגים להתעלם מצווי איסור פרסום, וייתכן שהלוי משתמש בזהות הבדויה במקרים שבהם הוא

אותו בן אדם. כשמכירים את שתי הדמויות האלה כמוני, רואים שיש ביניהן קווי אישיות דומים - שניהם קצת מגלומנים ונרקיסיסטים, שניהם מבלים את מרבית זמנם ברשת ואוהבים ללכת על הקצה". יש כמה עובדות שתומכות בספקולציה הזאת: ראשית, בלו פרסם בבלוג שלו מידע על אודות מעצרו של זיגור שאותו מצא במערכת נט המשפט, אותה מערכת

אחד העורכים הבכירים בוויקיפדיה הישראלית מחזיק בתיאוריה מעניינת שלפיה בלו הוא בעצם ההאקר משה הלוי הידוע בכינוי הלמו, שהועמד לדין לפני כמה שנים על כך שפרץ לאתר בתי המשפט אך בסופו של דבר זוכה מכל ההאשמות. "הוא ידוע כבלוגר שאוהב לעשות צרות למשטרה ולרשויות", אומר העורך. "אני חבר שלו בפייסבוק, ואני זוכר ששכחתי שפור של בן זיגור התחיל לדלוף, משה השפריץ לכל הכיוונים כל מיני ממצאים שהוא גילה תוך כדי תנועה, כולל חשבון פליקר של קרובת משפחה של זיגור שהיו בו שמות ותמונות של כל בני המשפחה. אחרי כמה ימים ראיתי שבלו פרסם פוסט בבלוג שלו שבו הוא כותב על איך הוא גילה את אותו פרופיל בפליקר, ואז כשהזרתי לפייסבוק של משה ראיתי שכמה מהפוסטים שהוא העלה בנושא נמחקו. אז או שהם גילו את זה בדיוק באותו הזמן, או שאחד גנב מהאחר ולא נתן קרדיט, או שהם

הם צעירים, מלאי חיים ואנרגיה, והם שברו את החומה הבלתי נראית שבין הקהל לרקדנים

2.4 יום ג' 21:00
3.4 יום ד' 21:00
4.4 יום ה' 21:00

בניצוח אוסמבל בת-שבע

דקה דאנס

מאת אוהד נהרין 2013

גרסה מעודכנת של המופע לכבוד עונת העשור בהיכל

היכל אומנויות הבמה הרצליה
 לרכישת כרטיסים: 1-700-70-2929
 www.hoh-herzliya.co.il